

## Van de redactie

### Parochiebladperikelen

In het vorige nummer van het Stephanusvuur hebben we gesproken over “nieuwe tijden, nieuwe vormen”. We hebben aangegeven dat we misschien eens moeten denken aan een andere manier van vormgeven en/of verspreiden van ons blad .Slechts 1 parochiaan heeft hierop gereageerd. Hij was werkzaam geweest voor een blad van de Protestantse Gemeente te Meppel. Dit blad heet Gaandeweg en komt 1 x per 14 dagen uit. Het blad wordt professioneel gedrukt en de kosten worden gedragen door advertenties en de opbrengsten van abonnementsbijdragen van de leden. Een blad met een hogere verschijningsfrequentie trekt natuurlijk meer adverteerders aan. Acht uitgaven per jaar is niet veel.

In gesprekken met mensen heb ik nog enkele andere mogelijkheden voorgeschoteld gekregen, te weten:

- Brenz één blad uit in ons samenwerkingsverband. Je kunt dan ook gemakkelijker komen tot een grotere uitgavenfrequentie.
- Brenz één blad uit voor alle kerken in Meppel.

Beide mogelijkheden maken dat je meekijkt in keuken van de andere kerken. Je kunt hier nog wat van leren.

Het lijkt me zinnig dat hier wat meer aandacht aan besteed wordt.

We kunnen natuurlijk besluiten om alles bij het oude te laten. Dat is ook geen slechte gedachte, maar wel na een grondige afweging van de voors en tegens van de verschillende opties.

Laat eens wat van je horen.

Namens de redactie, André van Belkom

# Van de pastor . . .

Beste Parochianen,

Nog een paar weken en dan vieren we alweer Pasen.

Pasen: het belangrijkste feest in onze christelijke kerken! Een duidelijke en ware constatering. Tegelijk weten we dat het Kerstfeest bij velen meer tot de verbeelding spreekt en ongetwijfeld zullen bij opiniepeilingen beduidend meer mensen iets van Kerstmis weten, dan wat er eigenlijk gevierd wordt op Pasen.

Het Christelijke Paasfeest heeft haar wortels in de Joodse liturgie met haar eeuwenlange traditie. Het Joodse Paasfeest (Pesach) heeft als inhoud de bevrijding van het volk uit Egypte. Dit handelen van JAHWE wordt jaarlijks in de Paasmaaltijd herdacht en als actualiteit gevierd: JAHWE blijft op dezelfde manier handelen.

In de christelijke viering van Pasen vindt men eenzelfde strekking terug: De God van Abraham, Isaac en Jacob, die wij ook onze God mogen noemen, blijft werkzaam in e geschiedenis en ook nu via het leven, werken, lijden, sterven en verrijzen van Jezus van Nazaret, tot op de dag van vandaag. Met Pasen vieren we ook dat Jezus ons leven niet verloren wil laten gaan. Ik hoop van harte dat U en ik hiervan iets mogen beleven tijdens de vieringen van de Goede Week en tijdens de Paasvieringen.

Ik wens U, mede namens mijn collega pastor Gies, een goede beleving van de Goede Week toe, en een Zalig Pasen!

Pastor J. Okonek

## **Doopviering in onze parochies**

De eerst komende gezamenlijke doopvoorbereiding is gepland op 26 april 2011 om 20.00 uur te Meppel. (*Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7942 XK Meppel*)

De doopdatum wordt bij de voorbereiding in overleg vastgesteld.

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat ([info@rk-parochies.nl](mailto:info@rk-parochies.nl)), of telefonisch : 0522 252782, op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.

## **Van het bestuur . . .**

### **Bijzondere collecten komende tijd:**

9 maart t/m 24 april	Vastenactie
8 mei	Oosterse kerken
15 mei	Roepingenzondag

### *Vastenactie*

Dit jaar helpen we Filippijnse gezinnen hun leefgebied te behouden en in hun eigen onderhoud te voorzien. Voor slechts 3 euro kopen we al 40 fruitboompjes voor een familie, met de verkoop van de opbrengst verdienen zij geld om rijst, schoolspullen en medicijnen te kopen

### *Oosterse kerken*

#### **Christenen in het Midden Oosten**

Uw steun wordt gevraagd voor een project van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Egypte. Het Centrum voor Sociale Ontwikkeling werkt aan een actieve en constructieve bijdrage van de Koptische Orthodoxe Kerk aan de oplossing van de problemen in Egyptische samenleving. Het centrum ontwikkelde een training in positief en creatief denken die momenteel in drie bisdommen wordt gegeven.

Mevrouw Sara Nakhla, de directeur van het Instituut voor Sociale Ontwikkeling, schreef over de recente situatie in Egypte: *“De revolutie gaf ruimte aan de jongeren om zich uit te spreken, hun stem te laten horen en uiting te geven aan hun behoeften... De Koptische Kerk was eerst bang*

*onze jeugd aan deze revolutie deel te laten nemen... Maar de Koptische jongeren konden niet aan de kant blijven staan. Ze deden mee aan de demonstraties, speelden er een leidende rol en acht van hen werden gedood bij deze gebeurtenissen. Ze baden zij aan zij met moslims op het Tahrirplein... Door ons project van positief denken kwamen we erachter dat we bijdragen aan het oplossen van de problemen van ons land... Bisschop Tadros deed de suggestie dat kerkleiders samen een 'Positief Denken Instituut' zouden opzetten om de jongeren te leiden in deze periode van het leven van ons land...".*

## **Roepingenzondag**

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het fonds priesteropleiding van ons bisdom.

# **Van de werkgroepen . . .**

## **Berichten van de werkgroep Liturgie**

### **Palmpasen**

Palmpasen is de zondag voor Pasen en is het begin van de zgn. Goede Week. Palmpasen is de dag waarop we denken aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed en werd binnengehaald door een juichende menigte die met palmtakken zwaaide en "Hosanna" riep. Daarna ging Hij naar de tempel en joeg daar alle mensen weg die daar spullen aan het kopen en verkopen waren en gooide alle tafels op de grond ("Het huis van God zal een huis van gebed worden genoemd en gij maakt er een rovershol van") en genas daarna vele zieken.

Nog geen week later (op "Goede Vrijdag") riepen dezelfde mensen die Jezus eerder toejuichten, dat Hij gekruisigd moest worden!

Met Palmpasen worden palmtakken gezegend en uitgedeeld. Omdat er in Nederland geen palmen groeien, worden in plaats daarvan takken van buxusstruiken gebruikt.

Een van de tradities met Palmpasen is dat kinderen op palmzondagmorgen rondlopen met een palmpaasstok: een versierde stok in de vorm van een kruis, waaraan vruchten, slingers, en verschillende snoepjes hangen.

Bovenop kraait een haantje van brood. Op internet worden vele suggesties gedaan hoe de palmpasestok te maken.

### **Witte Donderdag**

Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen waarop Jezus met zijn apostelen zijn Laatste Avondmaal heeft.

Op deze dag treffen de leerlingen van Jezus voorbereidingen om samen met Jezus het Joodse Paasmaal te houden. Tijdens de maaltijd breekt Jezus het brood en verdeelt dat onder de leerlingen en zegt daarbij "Neemt en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Blijft dit doen om mij te gedenken". Ook deelt hij een beker met wijn rond en zegt daarbij "Drinkt allen. Deze beker is mijn bloed dat voor u wordt vergoten". Hij verwijst hiermee al naar zijn overlijden. Ook leert hij hen het "Onze Vader".

Tijdens de maaltijd vertelt Jezus dat hij verraden zal worden door een van de leerlingen. Dat geloven ze allemaal natuurlijk niet. Op één na: tijdens de maaltijd vertrekt Judas naar de hogepriesters en verraadt Jezus. Na de maaltijd gaan Jezus en de overgebleven leerlingen naar de Hof van Getsemane. Daar komt Judas met de hogepriesters en het leger naar toe. Judas verraadt Jezus door hem een kus te geven. Jezus wordt vervolgens gearresteerd en meegenomen. Eerst wordt hij voorgeleid voor de hogepriester Annas en daarna wordt hij naar het paleis van Kajafas gebracht. Daar worden verschillende valse getuigenissen afgelegd waarna Jezus ter dood wordt veroordeeld door Pilatus, de Romeinse stadhouder. De Romeinen heesten in die tijd over het gebied. Op Goede Vrijdag wordt Jezus ter dood gebracht door kruisiging.

De naam Witte Donderdag verwijst naar een oude gewoonte in de Kerk om alle beelden in de kerk op deze dag met een wit kleed te dekken.

### **Goede Vrijdag plechtigheden**

Op Goede Vrijdag vindt om drie uur 's middags de kruisweg plaats en 's avonds een viering met kruisverering. In kerkgebouwen is de godslamp gedoofd omdat het Lichaam van Christus in het tabernakel afwezig is. Het altaar is op deze dag volledig kaal: het kruis, de kandelaars en het altaardwaal zijn verwijderd. De liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het lijden en het vergoten bloed van Christus. Om 19.00 uur vinden de Goede Vrijdagplechtigheden plaats. *Aan parochianen wordt verzocht gele en/of witte bloemen mee te brengen.*

## **Hemelvaart**

Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk verbonden met de hemelse werkelijkheid.

Met Pasen viert de Kerk dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Op Paaszondag begint een vijftigdaagse Paastijd. Het is een blijde tijd, waarin de vreugde om de overwinning op de dood door blijft klinken. De Paastijd mondt na zeven weken uit in Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Op de veertigste dag in de Paastijd viert de Kerk het feest van Hemelvaart.

Hemelvaart valt altijd op een donderdag.

‘Hemelvaart’ betekent letterlijk ‘opgang (‘vaart’) naar de hemel’. De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de ‘goddelijke werkelijkheid’. Met Hemelvaart, zo leert de Kerk, wordt Christus opgenomen in die goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, waar de wetten van tijd en ruimte niet gelden. (bron: katholiek Nederland)

## **Misdienaars**

De werkgroep Liturgie roept iedereen, jong en oud, die een bijdrage wil leveren in de liturgische vieringen op om zich aan te melden als acoliet (misdienaar). ‘Ja, maar dat kan ik helemaal niet, ik weet niet wat ik moet doen.’ Daarom wordt iedereen die zich aanmeldt ook eerst ‘geschoold’ in het misdienen. Er is niets engs aan, sterker nog, het is dankbaar om te doen !

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u een goede Paastijd toe.

Taco Hofland.

## **Een oproep aan hen die thuis graag de H. Communie wensen te ontvangen.**

Als u om ziekte of andere reden niet meer deel kunt nemen aan de vieringen in onze kerk, maar toch graag de H. Communie wilt ontvangen dan brengen wij ,de contact personen, de communie graag bij u in huis. Belt u uw contactpersoon gerust of iemand anders van de parochie als u de communie thuis wenst. We geven u graag eerst informatie en spreken met u een tijdstip af

# kinderkoor



## de Stephannootjes

### PASEN:

een nieuwe lente , nieuw leven, een nieuw geluid.

Daarom zijn de kinderen van het kinderkoor al enkele weken bezig enthousiast nieuwe liedjes in te studeren.

En daar zitten een paar heel mooie liederen bij speciaal uitgezocht voor de *paasgezinsviering*.

In deze viering zal Liszy Hoeymakers voorgaan.

Wij verwachten een heleboel kinderen.

Na de viering kunnen er traditioneel weer chocolade-eitjes gezocht worden in de kerk.

Dus tot Eerste Paasdag om 10.00 uur in onze kerk.



Nieuwsbrief van Anouk Helmich uit Bethlehem

## Je kunt meer dan je denkt!

**Een halfjaar vrijwilligerswerk in Israël en de Palestijnse gebieden.**

### Zaadjes van vrede

*Een jongeman had een droom. Hij ging een winkel binnen. Achter de toonbank zag hij een engel. Haastig vroeg hij hem: 'Wat verkoopt u meneer?'*

*En de engel antwoordde vriendelijk: 'Alles wat u maar wilt'.*

*De jongeman zei: 'Dan zou ik graag hebben: het einde van de oorlog in heel de wereld, meer bereidwilligheid om met elkaar te overleggen, aandacht voor de kleinen en zwakken, een hartelijke kerkgemeenschap, meer tijd voor de ouders om met hun kinderen te spelen en...'*

*De engel onderbrak hem en zei: 'verontschuldig me, jongeman, u hebt mij verkeerd begrepen. We verkopen hier geen vruchten. We verkopen hier alleen zaadjes.'*

Huub Oosterhuis

Twee maanden geleden vertrok ik richting de Palestijnse gebieden om hier te gaan werken op een school voor blinden kinderen en bij een organisatie die jongeren, kinderen en vrouwen ondersteunt. Nu twee maanden later ben ik helemaal ondergedompeld in het Palestijnse leven. Ik eet bloemkool als ontbijt, doe inkopen in de souq en spreek inmiddels een aardig woordje Arabisch. De afgelopen twee maanden heb ik ontzettend veel meegemaakt. Ik heb het Israëliësch/Palestijnse conflict voor het eerst van dichtbij gezien en waar ik hoopte meer te gaan snappen van de situatie, snap ik er steeds minder van. Ik ben bij demonstraties geweest heb verschillende steden in Palestina gezocht en heb met heel veel mensen in Bethlehem gesproken. Ik heb ook geweld gezien, de muur die Israël bouwt en de vreselijke checkpoints waar ik door heen moet elke keer als ik naar Jeruzalem ga. Mijn emoties hebben de afgelopen maanden hoogte en dieptepunten gekend.

Huub Oosterhuis spreekt in bovenstaand stukje over de zaadjes van vrede. Deze zaadjes van vrede zie ik ook hier in Bethlehem. Ik zie mensen die zich zonder geweld verzetten tegen de bezetting. Ook zie ik Israëliërs die strijden voor betere rechten voor Palestijnen en dan heb ik het nog niet



gehad over alle gastvrije mensen die ik elke dag weer ontmoet. Daarom wil ik in deze nieuwsbrief graag schrijven over deze zaadjes van vrede.



Elke woensdag ben ik te vinden in het sumud huis in Bethlehem. Dit is een huis waar vrouwengroepen bij elkaar komen en het is onderdeel van het Arab Educational Institute, de organisatie waarvoor ik werk. Sumud is arabisch voor standvastig. Het gaat om de verhalen van vrouwen hier in Bethlehem. Wat maken ze mee, hoe gaan ze daar mee om, hoe verzetten ze zich op een niet gewelddadige manier tegen de bezetting en hoe vertellen we deze verhalen aan een breder publiek buiten de Palestijnse gebieden.

Het sumud huis staat op nog geen tien meter van de muur die Israël heeft gebouwd. Elke keer als ik vlak langs de muur richting het sumud huis loop voel ik me even een gevangene in de Westbank. Toch heb ik als westerse vrijwilliger nog geluk, ik kan namelijk naar Jeruzalem reizen. Dit is iets wat voor de meeste Palestijnen onmogelijk is, terwijl Jeruzalem maar op tien kilometer afstand ligt. Om Bethlehem uit te komen moet je een checkpoint passeren. Dit betekent dat je eerst 400 meter door een soort kooi moet lopen en daarna wordt je paspoort gecontroleerd. Vervolgens loop je naar een ander gebouw en daar worden al je spullen gescant en moet je door een metaaldetector, als vervolgens je paspoort nog een keer is gecontroleerd kun je richting Jeruzalem.

Het bereiken van Jeruzalem voelt zo als een hele reis. De ene keer ben ik binnen tien minuten door het checkpoint en de volgende keer sta ik drie uur in de rij omdat het poortje maar blijft piepen bij degene voor mij in de rij.

Toch is het voor mij een privilege dat ik naar Israel kan. Zoals eerder gezegd kunnen de meeste Palestijnen de westbank niet verlaten. De christelijke Palestijnen zijn echter al sinds februari bezig om een permit te krijgen om met Pasen naar Jeruzalem te kunnen. Of ze die ook krijgen blijft een vraag tot vlak voor Pasen.

Tijdens de vrouwengroepen in het Sumudhuis gaat het vaak over de muur. De muur is namelijk gebouwd in de hoofdstraat in Bethlehem. Voor de muur was dit de drukste straat in Bethlehem. Nu zijn alle winkels en restaurants gesloten en is het een soort spookstraat geworden. De vrouwen ondervinden veel nadeel van de muur. Een vrouw die eerst binnen tien minuten in het sumudhuis kun zijn is nu 1.5 uur onderweg om naar de bijeenkomsten te komen. Een andere vrouw kan niet meer bij haar landbouwbedrijfje komen omdat haar land aan de andere kant van de muur ligt. En dan heb ik het nog niet gehad over Claire een ontzettend sterke Palestijnse vrouw. Haar huis is aan drie kanten ingebouwd door de muur en de wachttorens van de Israëliische soldaten kijkt recht in haar woonkamer.

Naast al deze letterlijke beperkingen door de muur geeft de muur ook een hoop psychische beperkingen. Je voelt je hier letterlijk opgesloten. De muur scheidt de mensen hier van de rest van de wereld. Daar komt nog bij dat de muur niet is gebouwd op de groene lijn. De groene lijn is de grens tussen Israel en de Westbank, deze grens is afgesproken in 1948. Israel heeft de muur echter een aantal kilometers verder de Westbank in geplaatst. In 2004 oordeelde het internationale gerechtshof al dat de muur illegaal is. Toch wordt de muur nog steeds gebouwd. De bouw van de muur startte in 2002 en als de muur klaar is dan zal er zo'n 600 km aan muur staan. Deze muur scheidt mensen van hun werk, kinderen van hun school, Boeren van hun land, mensen van gezondheidszorg en het ergste van alles het scheidt families van elkaar.

Elke week mag ik in het sumud huis zien hoe sterke vrouwen in Palestina omgaan met het leven in deze gevangenis. Ze blijven standvastig en vechten voor een vrij leven. Door het verhaal van de Palestijnse mensen te vertellen hoop ik ook een paar zaadjes te planten. Als u het doorverteld en u meer bewust wordt van de slechte situatie waarin de Palestijnen leven dan kunnen we met z'n alleen een heleboel zaadjes planten.

Alvast bedankt!

# **Vanuit het samenwerkingsverband . . .**

## **De statie van de Verrijzenis.**

De eerste 14 staties beelden uit wat er gaande was tijdens de laatste dag van Jezus op aarde, zijn lijden, sterven en begrafenis.  
Aan deze rij is nog een statie toegevoegd.

Niet de zonde en de dood, maar de genade en het leven hebben het laatste woord, voor wie in Jezus Christus geloven.  
In zijn brief aan de Romeinen schreef de apostel Paulus: Christus Jezus is gestorven, meer nog, Hij is opgewekt uit de dood en zit nu aan de rechterhand van God.

Daarom is de statie van de verrijzenis groter dan de andere staties.  
Een engel van de Heer daalde van de hemel af, er ontstond een aardbeving en vervolgens haalde de engel de steen die het graf afsloot weg.  
De wacht bij het graf kon de hemelse heerlijkheid, die van de engel afstraalde, niet verdragen.  
We zien dat rechts onderaan in beeld gebracht.  
Lucas en Kleopas herkenden Jezus bij het breken van het brood. Toen zagen zij Hem niet meer. Zij gingen vervolgens van Emmaüs naar Jeruzalem.  
De leerlingen begroetten hen met de woorden: Het is waar, de Heer is door God opgewekt en is aan Simon verschenen.  
Later schreef de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de christenen in Tessalonica: De Heer Jezus Christus is voor ons gestorven om ons in staat te stellen samen met Hem te leven, ongeacht of we nog in deze wereld verkeren of al gestorven zijn.



## INGEZONDEN

### **Onze Kerk**

Sinds de verhuizing van de Grote Oever naar de Commissaris de Vos van Steenwijkstraat kunnen we gerust zeggen dat wij er als geloofsgemeenschap qua kerkgebouw op vooruit zijn gegaan.

De prachtige glas-in-lood ramen komen nu veel beter tot hun recht.

Even was er sprake van dat er geen knielbanken zouden worden geplaatst, maar gelukkig is dat idee niet werkelijkheid geworden. In een katholieke kerk hoor je te kunnen knielen. Daarvoor brandt altijd de godslamp, als teken dat God zelf onder de gedaante van brood aanwezig is.

Wij noemen dat het Allerheiligste. Daarom noemen wij onze kerk ook godshuis. Het is het huis van God en zo'n huis past wel enige eerbied.

Dat zo'n godshuis eerbied vraagt, werd mij heel duidelijk na een bezoek aan het Opus Dei. Dat is een nogal strenge groepering in onze geloofsgemeenschap die mij toen als perschef van het katholieke bisdom Haarlem uitnodigde voor een kennismaking. Ik moet eerlijk zeggen dat de kennismaking mij sterk meeviel, tot een van de dames mij de kapel wilde laten zien.

Zij knielde heel demonstratief voor het altaar neer, terwijl ik mij beperkte tot een minzaam knikje met het hoofd. Dat vond ik genoeg, toen tenminste, maar naderhand ben ik er eens over gaan nadenken en heb ik ook met anderen hierover gesproken.

Algemeen vielen mijn gesprekspartners mijn gedrag af. Zo groet je God niet, was de algemene teneur; zo gedraag je niet in het huis van God. Bij de koningin val je toch ook niet meteen op een stoel neer. Nou, God is wel wat meer dan de koningin; gedraag je daar dan ook naar.

Kijk naar de priester of de pastorale werkster; zij knielen eerbiedig voor het altaar. Waarom plof jij dan zo maar neer op een bank?

Ik ben er over gaan nadenken en ik moest ze gelijk geven. Onze kerk is een heilige plaats, daar moet ik me netjes gedragen, eerbiedig zelfs, want dat ben ik Hem verschuldigd, die onder de gedaante van brood bij ons heeft willen zijn.

Tijn Hottinga

## Vijftig paasdagen

Vijftig dagen lang vieren wij christenen met vreugde en blijdschap het feest van Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Feitelijk wil de liturgie van de kerk dat de paastijd gedurende vijftig dagen een doorgaande viering is. Daarom wordt zij gezien alsof het een feestdag is of liever 'een grote zondag' en wordt er ook gesproken van de 'Zondagen van Pasen'. Met zijn vijftig dagen is deze liturgische tijd - na de tijd door het jaar - de langste

periode van het liturgisch jaar.

Deze manier van spreken in de Algemene normen voor het liturgisch jaar moet natuurlijk niet letterlijk genomen worden, maar zij wil ons er op die manier aan herinneren hoe de kerk ons de zondagen van Pasen voortdurend wil laten beleven. Het kenmerkende karakter van deze liturgische tijdsspanne is juist dat zij een voortzetting wil zijn van het paasebeuren zelf. Dit komt ook tot uiting doordat op deze dagen het feestelijk klinkende *Alleluia* veelvuldig gezongen wordt. De zeven zondagen van Pasen vieren inderdaad allen uitdrukkelijk een bepaald aspect van het mysterie van Pasen, zoals ons wordt aangedragen door de schriftlezingen van die zondag.

### *Lezingen ontleend aan het Nieuwe Testament*

In de paastijd zijn alle lezingen in de eucharistievieringen - zowel op zondag als op een dag door de week - en eveneens in het getijdengebed ontleend aan het Nieuwe Testament als een verwijzing naar de boodschap die Jezus ons gebracht heeft door uit de doden te verrijzen. In alle jaren van de driejarige lezingencyclus is de eerste lezing altijd genomen uit de Handelingen van de Apostelen. In deze lezingen worden wij geconfronteerd met de vroegste beginperiode van de kerk: hoe de gelovigen leefden, hoe de kerk groeide en daarbij nieuwe wegen insloeg en hoe conflicten werden opgelost.

### *Zondag van de Goddelijke barmhartigheid*

Vooral in de paastijd is het evangelielezing ontleend het evangelie van Sint Jan, de meest geliefde leerling van Jezus. Daarbij wordt op de Tweede zondag van Pasen ieder jaar dezelfde passage gelezen. Bij velen is dit gedeelte uit het Johannes' evangelie bekend als het verhaal van de ongelovige Tomas. Paus Johannes Paulus II heeft echter vooral gewezen op de zending aan de apostelen om de zonden te vergeven, waartoe zij van Jezus de heilige Geest ontvingen. Daarom heeft hij deze zondag de titel van

'Zondag van de goddelijke barmhartigheid' gegeven, ofschoon deze zondag eeuwen lang werd aangeduid als 'Beloken Pasen'. Precies daarom wordt hij dit jaar op deze zondag (1 mei) door paus Benedictus XVI zalig verklaard.

E. de Jong

---

Franciscaanse Pinkstervoettocht 2011

## **Meer dan genoeg**

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Franciscaanse Pinkstervoettocht 2011. Deze biedt een geweldige kans om (verder) kennis te maken met de Franciscaanse Beweging (FB). Het is elk jaar een feest van ontmoeten en bezinnen. Het jaarthema van de FB is: 'Meer dan genoeg!' Het nodigt ons uit om met elkaar in gesprek te gaan over de reis die ons leven is.

Dit jaar zijn we van 10 tot en met 13 juni te gast in Huize Loreto te Lievelede. Vanuit dit klooster van de Maristen gaan we op pad in de prachtige Gelderse Achterhoek. Er worden dagtochten van 16 km (of 8 km halve afstand) gemaakt in kleine groepen van 8 tot 10 deelnemers. Naast de loopgroepen voor volwassenen zijn er ook een kinder- en tiengroep en een groep voor jongvolwassen. Ouders kunnen gevraagd worden om bij de kindergroepen te assisteren. De 'voettocht' komt tot stand door de samenwerking van deelnemers en organisatoren. En corvee doen we om beurten.

Elke morgen is er een wegzending, met voedsel voor overdag (een gespreksonderwerp). En elke avond is er een gezamenlijke viering die het thema weer wat verder uitdiept. We vieren met Pinksteren in een aanstekelijke sfeer het feest van het bezielde 'gaande zijn'. Op zaterdag- en zondagavond is er een aanbod van diverse workshops, dansen, zingen en disco.

Dit jaar worden we gehuisvest op een bijzondere, maar eenvoudige locatie met de keuze voor meerpersoons kamers (van 2 tot 6 personen), voor kamperen in uw eigen tent of slapen in een tent bedoeld voor meerdere personen.

Verdere informatie en opgave bij:

Dienstencentrum Franciscaanse Beweging (adres zie boven).

U kunt ook een aanmeldingsformulier invullen op:

<http://www.franciscaansebeweging.nl>

## Mariamaand

De maand mei heeft in westerse landen een symbolische betekenis gekregen die verwijst naar Maria. Het is een gevolg van de grote en populaire Mariaverering in de middeleeuwen. In die tijd en later had iedere kerk een Maria-altaar met een beeld of schilderij van haar. Ook waren er veel bedevaartsoorden met een wonderdadig beeld. Tot haar verering behoorde ook het vlechten van bloemenkransen, waarmee het beeld werd omhangen en versierd. Soms was het een krans van rozen. Deze rozenkrans werd ook symbolisch en geestelijk verstaan en dan waren het weesgroeitjes die ter ere van Maria werden gebeden.

Bijzondere mariale symbolen waren de roos en de lelie. Laatmiddeleeuwse schilders stelden haar voor omkranst met bloemen of gezeten in een bloementuin. Maria werd de schoonste van alle vrouwen genoemd en daarom paste de bloemrijke en schone maand bij haar. Dus werd de maand mei die als de bloemaand gold, na de middeleeuwen aan Maria toegewijd. Hierin hebben de Jezüeten een belangrijke rol gespeeld. Vooral door hen kreeg de maand-mei-devotie een vaste vorm. Toonaangevend was o.a. het boekje van A. Dionisi S.J.: 'De maand van Maria ofwel de maand mei' (Verona, 1725) dat in honderd jaar 18 uitgaven kende. Hierin staat zelfs een hoofdstukje over de versiering van het Maria-altaar en beeld.

Ook werd het zogenaamde Marialof in parochiekerken gepropagandeerd. In het midden van de 19e eeuw was de devotie vanuit Italië in heel Europa verspreid. Niet-westerse landen hebben vanwege een ander klimaat en andere bloementijd een andere maand gekozen. Pausen hebben maar spaarzaam de mei-maand-devotie bevorderd. Wel publiceerde Paulus VI op 29 april 1965 de encycliek 'Mense maio' (de maand mei) met een oproep tot gebed tot de maagd Maria voor de noden in de wereld, maar de volksdevotie had al in westerse landen haar beste tijd gehad. Toch is ze nog steeds min of meer levend, opvallend in de vorm van bedevaarten naar een heiligdom van Maria.

Toon Brekelmans

*Kerkhistoricus*

### **Het volgende Stephanusvuur komt uit op 1 juni 2011**

Voor het nummer voor Pinksteren van het Stephanusvuur jaargang 56 – nr 3 moeten de bijdragen voor 5 juli bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 13 juli tot 13 september 2011.